

Stilla veckan, påskhelgen och påsktiden i Lagunda församling Örsundsbro

Fredag 12 april

14 LILJEGÅRDEN. Gudstjänst.

Söndag 14 april, Palmsöndag

11 GIRESTA KYRKA. Högmässa.

15 NYSÄTRA KYRKA. Gudstjänst med musik.

Onsdag 17 april, Dymmelsonsdag

18 NYSÄTRA KYRKA. Andakt vid kyrkans passionstavlor.

Torsdag 18 april, Skärtorsdag

14 LILJEGÅRDEN. Skärtorsdagsmässa.

18 GRYTA KYRKA. Skärtorsdagsmässa.

Fredag 19 april, Långfredag

11 GIRESTA KYRKA. Långfredagsgudstjänst med Lagunda kyrkokör och Chorus Ena.

15 KULLA KYRKA. Långfredagsgudstjänst med sång.

18 FRÖSLUNDA KYRKA. Långfredagsgudstjänst med sång.

Lördag 20 april, Påskafton

22 BALINGSTA KYRKA. Våra konfirmander firar påsknattsmässa i Balingsta. Välkomna med dem dit.

Söndag 21 april, Påskdagen

11 GIRESTA KYRKA. Högmässa.

15 HJÄLSTA KYRKA. Påskdagsgudstjänst med Lagunda kyrkokör och Chorus Ena. Kyrkkaffe.

18 BISKOPSKULLA KYRKA. Musikgudstjänst med påskens psalmer.

Måndag 22 april, Annandag påsk

11 HELIGA TREFALDIGHET, GÄVLE. Stiftsgudstjänst. Mottagning av biskop Karin Johannesson.

18 KYRKSTUGAN. Mässa i påsktid. Samtal om Tro och Bibel. Kyrkkaffe.

Torsdag 25 april

13 KYRKSTUGAN. Mässa.

Fredag 26 april

14 LILJEGÅRDEN. Gudstjänst inför helgen med Våga Sjunga-kören.

Söndag 28 april, 2 i påsktiden

11 GIRESTA KYRKA. Gudstjänst.

15 KULLA KYRKA. Gudstjänst.

18 GRYTA KYRKA. Mässa.

Tisdag 30 april

15-17.30 KYRKSTUGAN. Valborgsfirande. Vårpyssel, lekar, sång, gudstjänst, korv och fika.

Torsdag 2 maj

13 KYRKSTUGAN. Mässa.

Fredag 3 maj

14 LILJEGÅRDEN. Gudstjänst.

Söndag 5 maj, 3 i påsktiden

11 GIRESTA KYRKA. Högmässa.

15 NYSÄTRA KYRKA. Gudstjänst.

18 KYRKSTUGAN. Meditation.

Torsdag 9 maj

13 KYRKSTUGAN. Mässa.

Fredag 10 maj

14 LILJEGÅRDEN. Gudstjänst.

Söndag 12 maj, 4 i påsktiden

11 GIRESTA KYRKA. Gudstjänst.

13.30-17 KYRKSTUGAN. Familjesöndag. Pyssel och skapande, enkel gudstjänst för små och stora, kyrkfika. Terminsavslutning!

15 KYRKSTUGAN. Familjegudstjänst där barnkör, diskantkör, miniorer & juniorer medverkar.

18 GRYTA KYRKA. Mässa.

Torsdag 16 maj

13 KYRKSTUGAN. Mässa.

Fredag 17 maj

14 LILJEGÅRDEN. Gudstjänst.

Söndag 19 maj, 5 i påsktiden

11 GIRESTA KYRKA. Högmässa.

15 BISKOPSKULLA KYRKA. Gudstjänst

18 LÅNGTORA KYRKA. Musikkväll med körsång: Lagunda manskör möter damensemblen Voices!

Torsdag 23 maj

13 KYRKSTUGAN. Gudstjänst.

Fredag 24 maj

14 LILJEGÅRDEN. Gudstjänst inför helgen med Våga sjunga-kören.

Söndag 26 maj, Bönsöndagen

11 GIRESTA KYRKA. Gudstjänst.

15 HJÄLSTA KYRKA. Gudstjänst

18 GRYTA KYRKA. Mässa.

Torsdag 30 maj, Kristi Himmelfärds dag

09 BÅTSHOLMEN, FITTJA. Gökotta, friluftsgudstjänst med musik. Ta med stol och kaffekorg.

14 LILJEGÅRDEN. Gudstjänst med musik.

Söndag 2 juni, Söndag f Pingst

11 GIRESTA KYRKA. Högmässa.

18 KYRKSTUGAN. Meditation

Söndag 9 juni, Pingstdagen

11 NYSÄTRA. Gudstjänst med sång av Lagunda kyrkokör. Därefter firas Nysättradagen med samvaro, korv, kaffe och tårta.

18 GRYTA KYRKA. Mässa.

Kyrkstugan på Ängsvägen 8 i Örsundsbro | 0171-46 00 70 | www.svenskakyrkan.se/lagunda

INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN I ÖRSUNDSBRO – SAMHÄLLSINFORMATION

JOHANNES, JUDAS ISKARIOT, PETRUS OCH VI

Har du kommit nära altaret och altartavlan i Gryta kyrka? Har du sett bilden när Jesus samlat sina nära och kära till en måltid, när påsken inleds med att de bryter brödet och delar kalken? De är samlade där runt bordet. Närmast Jesus på de finaste platserna sitter Johannes, Judas Iskariot och Petrus. De sitter nära honom och behöver honom som mest, om än på olika sätt. Vi människor som lever idag kanske inte alltid känner oss så nära eller så lika Jesu lärjungar. Ändå lyser ofta gemensamma mänskliga drag igenom, sådana drag som vi alla delar. Vi kan känna igen oss inte minst i dem som sitter nära för att de behöver Jesus allra mest – precis som vi idag är de som behöver honom i våra liv.

JOHANNES är yngst av lärjungarna. Han behöver Jesus. Det behöver barnen och de unga i Lagunda församling idag också. De behöver få komma nära och liksom Johannes sitta bredvid Mästaren och lära känna honom. Jesus ser och välsignar barnen, och han har tilltro till den unge Johannes. I den svåraste stunden vid korset är det Johannes som står kvar med Jesu mor Maria.

JUDAS ISKARIOT behöver också Jesus. Han som satt så nära och var utvald av Jesus, men som ändå pekade ut honom för hans fiender som lät döda honom på korset. Ett sådant ohyggligt svek av en nära vän. Det vet Jesus om där vid bordet, men han älskar ändå Judas och ger honom en hedersplats vid måltiden. Vi får också sitta nära. Oavsett vad vi gör, vilka vi är och vad vi än bär med oss är vi älskade långt mer än vi själva förstår.



ÄVEN PETRUS behöver Jesus. Petrus som är en stadig och trygg ledare med förmåga att bygga församling men som inför skuggan av korset blir rädd och förnekar att han kände Jesus. Sedan ångrar han sig och vågar komma tillbaka på grund av Jesu kärlek. Och när han kommer tillbaka förnekar förstås inte Jesus honom. Liksom Petrus är vi alla välkomna tillbaka när vi vänt oss bort. Jesus litar på oss, på dig och mig, som delar av sin kyrka.

LÄRJUNGARNA har vandrat och levt nära Jesus i flera år när påsken kommer, påsken när allt händer. När de delar måltiden på ett nytt och ovant sätt (skärtorsdagen), när Jesus förnedras och plågas och dör på korset (långfredagen), och till sist den förunderliga dagen då Gud uppväcker honom från de döda till ett evigt liv (påskdagen). Inget är som länge som vanligt - men något nytt och bättre har kommit! Än idag får vi leva i påsken och i vetskapen om att det inte finns något mörker som kan ta död på ljuset från Jesus Kristus. Han kallar oss till nattvardsbordet och till gemenskap.

VI ALLA BEHÖVS här i Lagunda församling, i en levande, viktig och närvarande kyrka. Här i församlingen finns tio vackra kyrkor att sköta om. Vi har ökat antalet gudstjänster i kyrkorna och fler människor har kommit till gudstjänst. Men vi kan göra mer! Idag finns till exempel ett akut behov av en större och mer funktionell samlingslokal i Örsundsbro. Många barn vill vara med i barnverksamheten som idag äger rum i församlingens kansli, och med en bättre samlingslokal kan ännu fler barn få plats. Detta och mycket mer kan bli möjligt om vi hjälps åt. Vi behöver alla bidra! Bidra med närvaro i kyrkorna, med delaktighet, med praktiska insatser, med förböner, med sångröster, med hjälpande händer och med pengar – medlemsavgifter, kollekter och donationer till specifika ändamål. Allt detta behövs i och för kyrkan. Kom och var nära Jesus vid altarbordet, i kyrkbänken, i gemenskapen. Ge av det du har och svik honom inte.

KOM OCH VAR MED i påskfirandet som rör sig genom församlingens kyrkor genom påsken. Kom och var nära Jesus. Gudstjänstprogrammet för påsken och våren hittar du på baksidan av detta blad.

Med tillönskan om en välsignad och glad påsktid där vi möts till gudstjänst och till måltid

Carin Åblad Lundström
Kyrkoherde, T. D.